



PROJEKTØREN

Indhold:

*Luftværnsartilleristens Dag - Jylland, side 4, Bestyrelsen Arbejder, side 7, Gubbefrokost, side 7. DSL Nordisk Stævne, side 8.
Luftværnsartilleristens Dag - Sjælland, side 9, Lokalafdelinger, side 12, LAFs Fotoarkiv, side 20, Foto fra dengang, Bagside.*

ADRESSELISTE FOR LANDSBESTYRELSEN

Landsformand	621306/64 Hans Peter Bach Kongevejen 482 2840 Holte Tlf.: 40 42 69 04 Mail: hp@hpbach.dk
Landsnæstformand	130252/72 Jørn Chr. Jessen Brendstrupvej 17 6800 Varde Tlf. 20 66 91 07 Mail: jcjessen@bbsyd.dk
Landskasserer	798970/68 Torben Rasmussen Ringstedvej 198, Kvanløse 4300 Holbæk Tlf.: 59 18 32 68 og 30 30 28 27 Mail: terk@godmail.dk Bankkonko: Danske Bank Reg. 1551 Konto 3562134921
Landssekretær/ Konsulent	Georg Ferdinandsen Parallelvej 3 2980 Kokkedal Tlf.: 51 24 41 98 Mail: gfpk@mail.dk
Landsbestyrelsesmedl.	590717/63 Arne Pedersen Sjørringvej 11 2770 Kastrup Tlf.: 25 88 93 77 Mail: kipogap@gmail.com
Landsbestyrelsessuppl.	240457/74 Johnny Larsen Moldevej 25, 2 tv 7100 Vejle Tlf.: 60 47 97 40 Mail: larsenjohnny57@gmail.com
Landsbestyrelsessuppl.	201249/69 Jens Ove Brink Jensen Dannesbovej 50, Brylle 5690 Tommerup Tlf.: 23 30 93 75 Mail: jensovebrinkjensen@hotmail.com
LAF - Kontor	Kirsten Pedersen Sjørringvej 11 2770 Kastrup Tlf.: 22 37 22 31 Mail: kipogap@gmail.com Kontaktperson: Arne Pedersen Tlf. 25 88 93 77
Webmaster	17150/72 John Martin Christiansen Hornelund 2 C, Horne 6800 Varde Tlf.: 29 66 51 23 Mail: johnmartinchristiansen@gmail.com



LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN
PROJEKTØREN
MEDLEMSBLAD FOR "LAF"
www.luftvaernsartilleriforeningen.dk

Ansvarshavende Redaktør:

621306/64 Hans Peter Bach
Kongevejen 482
2840 Holte
Tlf: 40 42 69 04
Mail: hp@hpbach.dk

Redaktør:

171050/72 John Martin Christiansen
Hornelund 2 C, Horne
6800 Varde
Tlf.: 29 66 51 23
Mail: johnmartinchristiansen@gmail.com

Dette blad udgives med delvis støtte fra Kulturstyrelsen

Indlæg fra læserkredsen vil kunne optages i bladet.

Signerede artikler udtrykker forfatterens mening, og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med foreningens holdninger.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise indlæg, der er i afgørende modstrid med foreningens holdninger.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Testmateriale:

Modtages i Word som doc.
Billeder sendes i en fil for sig – ikke i et Word doc. – men som jpg.

Adresseændring:

Husk ved flytning – også hvis du kun flytter inden for samme postdistrikt – at melde adresseændringen til LAFs kontor:
Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup.

Layout: John Martin Christiansen

Tryk: JØRN THOMSEN ELBO A/S, Kolding

Næste nummer af "P" dækker tre måneder:

Januar, februar og marts 2020

Stof sendes senest den 1. december 2019



Forside foto:

*40 mm Luftværnskanon L/60,
Luftværnsbatteri/12 Artilleri-
afdeling, Bornholmsværn*



FORMANDEN HAR ORDET

Af 621306/64

Landsformand

Hans Peter Bach

Nu er sommeren overstået, jeg håber at alle har haft en god sommer. Efteråret er normalt der hvor aktiviteterne igen går i gang, sådan er det også i år.

Vi har netop afholdt Jubilardage, både i Tønder og på Sandholmgaard, disse dage kan i læse om andet steds i bladet.

I LAF kæmper vi jo hele tiden med økonomien, for at gøre alt så billigt som muligt. Denne gang har vi koncentreret os om udgifterne til udgivelse af Projektøren. Vi har tidligere gennem Danske Soldaterforeningers Landsråd, fået tilskud fra Tips og Lotto midlerne, dette tilskud er netop stoppet i år, så vi måtte finde andre måder at spare på.

Vi forhandlede med vores daværende leverandør om billigere priser, hvilket vi også fik.

I mellemtiden havde et andet trykkeri henvendt sig og tilbød at give et tilbud, som de troede var billigere end det vi gav hos vores nuværende leverandør og det var det, det var endda meget billigere.

Vi ville være sikker på at kvalitet og service også var ligeså god som hos vores tidligere leverandør, så vi holdt et møde med dem og fik bekræftet at vi ved at skifte kunne spare mange penge, så derfor sidder i nu med et blad der er trykt hos Jørn Thomsen Elbo i Kolding.

Som I også kan se, så er der vedlagt et indbetalingskort (med ny kode 71), så på den måde sparer vi yderlige penge på kuvert og udsendelse af disse. Så nu ser vi en lille bedring i vore udgifter selvom vi ikke mere får tilskud.

Jeg ønsker jer alle et rigtig godt efterår



**Luftværnets Regimentsmærker
indtil udgangen af december 2009**

REDAKTØRENS HJØRNE



Af 171050/72

Redaktør

John Martin Christiansen (Chris)

Når du modtager denne udgave af Projektøren er den trykt på et nyt trykkeri i Kolding: JØRN THOMSEN ELBO A/S, Kolding.

Det er lykket for LAF at få et nyt trykkeri til vores blad Projektøren, som gør at vi vil spare lidt penge.

Du kan ikke læse Projektøren via den mail du hidtil har gjort. Den virker ikke mere, du vil i fremtiden få bladet via redaktøren på johnmartinchristiansen@gmail.com.

Hvis du har mistet nogle udgivelser kan du kontakte redaktøren på ovennævnte mail.

Jeg modtager gerne stadig gode oplevelser fra jeres tid som soldater.

Alle ønskes et godt efterår



KÆRE MEDLEMMER!

Ønsk dig eller bestil selv nogle LAF-ting, der viser at du er medlem af foreningen (og brug dem):

LAF sælger følgende LAF effekter, og priser er følgende

Herreur med LAF-logo	400 kr.
Øloplukker	100 kr.
Slips	125 kr.
Slipsenåle	125 kr.
Blazerremblem	75 kr.
Regimentsmærker	50 kr.

Regimentsmærker er både jyske og sjællandske

Bestillingen sendes til Arne Pedersen

Sjørringvej 11, 2770 Kastrup

Tlf. 25 88 93 77 eller på e-mail: kipogap@gmail.com

LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG – JYLLAND

Lørdag den 7. september 2019 blev der afholdt Luftværnsartilleristens Dag i Tønder på Zeppelin- & Garnisonmuseum, Tønder Kaserne samt Tønder Skyttekorps Lokaler.

Af 171050/72 Redaktør John Martin Christiansen (Chris), Foto 240457/74 Johnny Larsen

Landsbestyrelsen besluttede at Luftværnsartilleristens Dag i Jylland skulle gentages i Tønder, så der var lavet aftaler med Zeppelin- & Garnisonmuseum, Tønder Kaserne og Tønder Sports & Fritidscenter, da luftværnet ikke mere har en kaserne at lave dagen på.



Dagen startede med samling og registrering ved Museum kl. 09.00 – herefter antrædning og velkomst ved Landsformanden Hans Peter Bach – fotografering årgangsvist. - Herefter var der rundvisning på museet og herefter hyggeligt samvær på museet.

Traditionen tro blev der serveret gule ærter med tilbehør med snaps og øl samt pandekager med is og kaffe. Som er en dejlig middag som alle soldater elsker og tænker tilbage på soldatertiden.

Efter nogle timers hyggeligt samvær begyndte man at bryde op - for nogle havde en lang vej hjem. Alle syntes det havde været en god dag, hvor man bl.a. fik set den gamle kaserne og noget af det gamle materiel, som man har arbejdet med dengang vi var indkaldt.

Inden spisningen var der mulighed for at komme til kaserne og se/gense den som den ser ud i dag, hvor bl.a. Skat anvender en del af lokalerne. – Der var også mulighed for at komme ind og se kaserne indenfor.

Efter at man havde gense kaserne mødtes deltagerne i Tønder Skyttekorps lokaler kl. 13.15 til fælles middag som var "Gule ærter med tilbehør samt pandekager med is og kaffe". – Hvor den kammeratlige samvær fortsatte.

Efter at vi var gået til bords informerede Landssekretæren om middagens forløb med taler af bl.a. Landsformanden og udlevering af nåle/medaljer samt diplomer.

Herefter var der dronningens skål hvor telegrammet til Hendes Majestæt Dronning Margrethe den II blev læst op og svaret på LAFs hilsen.



*Gubbe 2702279/55 Uffe Pedersen,
Gubbe 621398/64 Svend Aage Jensen*



Hædersgubbe 71151/72 Bjarne Hansen,
Hædersgubbe 301259/79 Torben Snitkjær



Oldgubberne 354016/57 Jens Christensen,
385150/58 Finn O. Lerbæk Pedersen



Æresgubbe 544636/62 Flemming Nissen, Æresgubbe 794160/68 Erling Vargaard Juul,
Æresgubbe 621415/64 Peder Iversen



Årgang 1957



Årgang 1958



Årgang 1962



Årgang 1963



Årgang 1964



Årgang 1965



Årgang 1966



Årgang 1968



Årgang 1969-1



Årgang 1969-2



Årgang 1970



Årgang 1972



Årgang 1979



Årgang 1974



Gæster





BESTYRELSEN ARBEJDER

230550/74 Landssekretær Georg Ferdinandsen

Kære Laffer og Luftværnsartillerist

I sommerferien har landsbestyrelsen ikke ligget på den lade side. Bestyrelsen mødtes den 13. august på Sandholmgaard for at lægge de sidste detaljer for årets resterende aktiviteter.

Derudover var der på dagsordenen et par store emner, som krævede en mere grundig behandling.

Første emne var at beslutte, om vi skulle skifte grafisk virksomhed til fremstilling af PROJEKTØREN. Vi har tidligere modtaget et tilbud, og en arbejdsgruppe havde aflagt besøg hos virksomheden for at drøfte muligheder. Efter drøftelser besluttede bestyrelsen at skifte leverandør. Se mere herom under »Formanden har ordet«.

Næste emne var de nye vedtægter. I er tidligere informeret om bestyrelsens arbejde hermed og tidsplanen. Jeg har som konsulent haft travlt med at få et forslag til nye vedtægter for LAF gjort færdig. Sideløbende hermed har jeg også arbejdet med et udkast til ny skabelon for vedtægter til lokalafdelingerne.

På bestyrelsesmødet blev disse forslag gennemgået. Mindre justeringer blev foretaget, så det endelige vedtægtsforslag for LAF kan være formanden i hænde senest 1. oktober. Forslaget offentliggøres i næste nummer af PROJEKTØREN sammen med indkaldelsen til næste års generalforsamling til marts.

Vedrørende skabelonforslaget for lokalafdelingerne skal det justeres.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2019:

8. oktober og 26. november. Har du noget på hjertet, som du gerne vil have, at bestyrelsen behandler, er du velkommen at sende punkter til dagsordenerne. Så vil bestyrelsen se på det og svare dig.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2020:

4. februar og 7. april.

Andre vigtige datoer:

2019: Gubbefrokost lørdag den 12. oktober i Kolding (sidste tilmeldingsfrist er 6. oktober til Chris, se annoncen).

Husk Luftværns-Artilleri-Foreningens 85 års fødselsdagsfest i Helsingør, fredag den 6. december (se annoncen).

2020: Reserver allerede nu 7. og 8. marts til Landsgeneralforsamlingen i Nymindegablejren og lørdag den 6. juni til 100 mandsforeningens generalforsamling i Kolding.

GUBBEFROKOST I PARKHALLEN 2019

Gubbefrokosten er for alle medlemmer af LAF

Velkommen til Parkhallen



Afholdes lørdag den 12. oktober 2019, kl. 12.00

I Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding

Mød op til en dejlig frokost inkl. 1 øl og 2 snaps og kaffe
Der vil være Amerikansk Lotteri

Pris for frokost er kun 200,00 kr. pr. person
Sidste tilmelding er 6. oktober 2019

Til: John Martin Christiansen (Chris)
Tlf. 29 66 51 23 eller

mail: johnmartinchristiansen@gmail.com



DSL Nordisk Stævne

Som jeg skrev i sidste udgave af Projektøren, var der Nordisk stævne i Norge i år. Nordisk stævne er et stævne hvor 60 medlemmer af soldaterforeninger fra hvert af de fire Nordiske lande kan deltage.

Af 621306 Landsformand Hans Peter Bach



Deltagere fra Danmark

Fra LAF var vi i år 4 personer som deltog. Turen startede i bus fra København til Elverum i Norge. En bustur på 12 timer er lang tid, men vi kom dog op til fire dejlige og lærerige dag i Norge.



Indkvartering på 8 mands stuer

Vi boede på Garderkasernen i Elverrum på 8 mands stuer, så vi følte det var som at være soldat igen.

Vi overværede på anden dagen et foredrag om Norges forsvaret og hvordan det var opbygget og organiseret.

Vi så også noget af deres materiel, selvom mange af de Norske soldater der hvor vi boede var på øvelse i Polen.

Noget meget interessant vi oplevede, var først en film om Tyskernes invasion i Norge, hvordan de blev forsinket så Kongefamilien kunne flygte, Kongen havde nemlig nægtet at overgive sig, så han måtte flygte.



*Deltagere fra Luftværns-Artilleri-Foreningen
Jørn Chr. Jessen, Bent Marchmann, Georg Ferdinandsen
og Hans Peter Bach*

Dagen efter var vi så ude for at se netop de steder hvor kampene havde foregået, det var virkelig interessant og lærerigt.

Vi var selvfølgelig også på det lokale Rådhus, hvor Borgmesteren bød velkommen til Byen.

Der var da også tid til god mad og hyggeligt samvær, både med danske og udenlandske medlemmer.

Næste gang der arrangeres Nordisk Stævne bliver i 2021, der foregår i Finland.

LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG – SJÆLLAND

Lørdag den 14. september 2019 blev der afholdt Luftværnsartilleristens Dag på Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød.

Af 798870/68 landskasserer Torben Rasmussen, Foto 590717/63 Arne Pedersen



Igen i år havde vi i landsbestyrelsen besluttet at afholde årgangsfesten på Sandholmgård som er vores domicil.

Vejret var upåklageligt med solskin så formiddagens program kunne afvikles i parken.

Med landsbestyrelse (Hans Peter Bach, Georg Ferdinandsen og Torben Rasmussen) samt Jernløse Hornorkester deltog i alt 30.

Vi tog opstilling foran Sandholmgård og marcherede til parken, hvor der blev taget årgangsbilleder til minde om dette års årgangsfest.

Landsformand Hans Peter Bach bød deltagerne velkommen og ønskede alle en god dag sammen med kammeraterne.

Jernløse Hornorkester underholdt i to afdelinger med marchmusik og fædrelandssange.

Alle havde mulighed for at købe vand og øl. Således var der et par hyggelige timer inden middagen, hvor der var en livlig snak blandt deltagerne.

Efterfølgende samledes vi i hovedbygningen til hyggeligt samvær og oplevelser fra dengang man var i trøjen. Der blev også tid til at besøge LAF stuen og kigge lidt i de gamle Projektører. Der blev udvekslet mange minder fra soldatertiden og der var en dejlig og god stemning blandt deltagerne.

Vi har den fornøjelse, at der nu er flere der benytter lejligheden til fast at møde op til jubilardagen og det kunne jo være en mulighed for flere.

Dagens opgaver var fordelt mellem bestyrelsen. Der blev ved 12.30 tiden budt til bords årgangsvis.

Middagen indledtes med en hilsen fra Benedikte, Rigsforstander der i Hendes Majestæt Dronningen Margrethe den II fravær havde svaret på LAFs hilsen.

Hilsenen blev fulgt op med dronningens skål.

Traditionen tro blev der serveret gule ærter med tilbehør. Hertil øl, vand, vin og snaps.

Som dessert fik vi pandekager med is.

En dejlig middag vi alle med glæde kan tænke tilbage på fra soldatertiden.

Under middagen blev 798844/68 Erik Hvidtfeldt Lorentzen hædret for 50 års medlemskab og kan fremover lade sig benævne som LAF – Æresgubbe.

Selv om 798870/68 Torben Rasmussen som LAF-Æresgubbe og 228787/54 Peter Pedersen som LAF – Gubbe, tidligere var blevet hædret på generalforsamlingen, skete det igen.

Hans Peter Bach afsluttede med et LAF hurra.



Landsformand Hans Peter Bach

sammen med Æresgubbe Erik Hvidtfeldt Lorentzen



Under middagen blev der solgt amerikansk lotteri med flotte præmier. Der var god afsætning så vi kunne sælge to serier.

Et par historier og tak blev det også til – tak for det 3276/49 Asger Andersen.

Landsformanden takkede til sidst alle for en dejlig dag med et LAF hurra og ønskede god rejse hjem.

Ved 16 tiden afsluttedes dagen som forløb på en dejlig og hyggelig måde.

Herefter var der oprydning så lokalerne atter kunne tages i brug af andre.

Tak til alle involverede for hjælp til afvikling af arrangementet.



Årgang 1949



Årgang 1954



Årgang 1959



Årgang 1964



Årgang 1969



Andre Årgange



Gæster



Jernløse Hornorkester underholdt i to afdelinger med marchmusik og fædrelandssange



Sancta Barbara

Sancta Barbara er artilleristernes skytshelgen (skytspatron), og dagen fejres af artillerister næsten overalt i verden.

Af 171050/72 Redaktør John Martin Christiansen (Chris)

Hvem er (var) så hun - for der er en smuk und dame (iøvrigt er alle helgener smukke, i hvert fald det øjeblik de bliver gjort til det, og billederne viser, at de er smukke) - ?

Sancta Barbara legenden startede i året 237, Det fandt sted i Lilleasien, formentlig ved Nicomedia nær Marmarahavet. Måske var det i nærheden af Beirut, mener nogle forskere og det sidste støtter sig til, at der endnu i dag findes et kapel som man med sikkerhed ved har haft tilknytning til Sancta Barbara.

Der berettes, at Barbara, der var datter af en rig adelsmand, som hed Dioskuros, var vidunderlig smuk og omsværmet af friere, som hun dog alle afviste. Barbara hørte om kristendommen, og diakonen Valentinus underviste og døbte hende. Hun omstyrkede faderens hedenske gudestøtter og befalede håndværkere, at et tårn som faderen havde beordret bygge med to vinduer, i stedet skulle have tre vinduer som et symbol på treenigheden.

Faderen, der var fanatisk hedning, blev rasende, lod hende udsætte for tortur og til sidst huggede den hedenske fader hovedet af hende, - men straks efter blev faderen dræbt af et lyn, og der lød et brav som efter et kanonskud.

Hændelse blev kendt, og da der skete en række mirakuløse helbredelser ved Barbaras grav blev hun kanoniseret (det vil sige ophøjet til helgen).

Omkring år 500 lod kejser Justinian hendes sarkofag føre til Konstantinopel, hvor pave Leo lod bygge en pragtfuld kirke over den. I Venezias storhedstid som stat, blev sarkofagen ført til St. Markuskirken, og den findes i dag i St. Markuskirken på øen Burano ud for Venezia.

Sancta Barbara er tilknyttet til utallige kirker og kapeller over hele verden. I USA er der en by af dette navn og i Sydamerika flere. - I Canada ligger Sancta Barbara øen. I Spanien fæstningen Sancta Barbara, der fik sit navn, da spaniolerne den 4. december 1246 besejrede Maurerne, - der er kalkmalerier af Sancta Barbara i et utal af kirker. I Danmark bl.a. i domkirkerne i Århus, Roskilde og Haderslev samt i kirkerne i Nødebo, Lyngby, Saksøbing, Skinnerup, Harding, Hillerslev, Skelby, Aaby, Hald, Brejninge, Gestelev, Østbirk, ja sågar i Højer kirke med flere, findes som udskåret figur på altertavlen i en kirke i Odense og er indstøbt i en klokke i Vestervig kirke.

Men hvorfor nu artilleriets skytshelgen? - Af de mange teorier kan nævnes, at overleveringen stammer fra lynet, der straffende dræbte Sancta Barbaras fader, Dioskuros. - Altså, artilleriet der virker ved lyn og torden.

Man har også fremsat den idé, at da klokkerne i sin tid fik

overdraget arbejdet med at støbe kanoner, overføres de fra klokkestøberne skikken med at påføre kanonerne støbemærker med Sancta Barbara gengivelser.

Artilleristerne anræbelse af Sancta Barbara havde måske tidligere fuld berettigelse, for de først fremstillede kanoner var så slet støbte til formålet, at de frembød langt større fare for artilleristerne selv end for fjenden.



Maleriet hænger i dag på Oksbøl Kaserne

I det 13. århundrede lod den franske konge Karl udstede instruks om, at man ved indførelsen af kuglen i kanonen skulle gøre korsets tegn og anræbe Sancta Barbara. Sværgeren og banden i nærheden af krudtet, straffes med bøde til Sancta Barbara-fonden. - Tilsvarende bestemmelser blev bl.a. i Danmark indført fra 1776.

Som symbol findes Sancta Barbara på skjolde og emblemer. Mange artillerister går med Sancta Barbara medaljen om halsen.

I katolske lande kan man købe Santa Barbara billede i ramme. Mange artilleriofficerer, der har gjort tjeneste på Cypren ved FN, har taget forskellige gengivelser af hende, enten som små malerier eller ikoner med hjem.

Via Sancta Barbara er der mellem artillerister i hele verden knyttet et særligt fællesskab, et fællesskab der vist især skal give udtryk for den mod, udholdenhed, offervilje om Sancta Barbara er søgt formuleret i ordene:

"ALTID DET RIGTIGE FØR DET KLOGE"

Dagen bliver markeret den 4. december

Esbjerg Afdeling, oprettet 5. april 1949

Formand: 582757/63 Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75 16 01 33 og 21 20 22 21, mail: hehein@bbsyd.dk

Sekretær: 171050/72 John M. Christiansen, Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde, tlf. 29 66 51 23, mail: johnmartinchristiansen@gmail.com

Kasserer: 140747/68 Hans Ole Villadsen, Bredgade 6 A, Alslev, 6800 Varde, tlf. 75 26 94 80 og 40 44 94 80, mail: hosvilladsen@gmail.com

LAF-Keglespil 2019

LAF-keglespil er for alle m/k, der kan trille en kugle, så derfor LAFFER mød op og lad os få et par hyggelige timer sammen.

Der spilles på følgende dage:

- Onsdag den 9. oktober 2019
- Onsdag den 23. oktober 2019
- Onsdag den 6. november 2019
- Onsdag den 20. november 2019
- Onsdag den 4. december 2019
- Onsdag den 18. december 2019 (Juleafslutning)

Der spilles fra kl. 19.00 – 21.00

EFI-Hallerne, Esbjerg



Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø

FLAGDAG - OKSBØL KASERNE - ESBJERG TORV

Af 171050/72 Sekretær John Martin Christiansen (Chris)

Danske Artilleriregiment deltog i den store flagdag på Varde Torv, men traditionen tro startede dagen lokalt med en kransenedlæggelse ved mindestenen for de faldne i Afghanistan på Oksbøl Kaserne.

Her holdte regimentschef Torben Dixen Møller en tale, hvor han kom ind på de af vores kollegaer, som betalte den ultimative pris. Han mindede om, at vi i Oksbølområdet har flere mindesten og mindeplader, som vi aldrig må glemme. F.eks. mindepladen på Paludan Müllers Plads og også mindestenen ved Husbjerg.

Efter talen blev der holdt et minuts stilhed, og der blev lagt krans ved mindestenen.

Fra Varde Kommune deltog borgmester Erik Buhl, kommunaldirektør Mogens Pedersen og veterankoordinator Sara Møller Olesen.

Der var også deltagelse fra en række veteranforeninger, Sønderjyske Feltartilleriforening, Danmarks Veteraner, Sydvestjylland og Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling.



Mindesmærke på Oksbøl Kaserne



Kransenedlæggelse på Oksbøl Kaserne



Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling deltog på Esbjerg Torv i markeringen af Flagdagen sammen med andre soldaterforeninger fra Esbjerg.

Der var taler af viceborgmester Susanne Dyreborg og Ulla Tørnæs og udlevering af børnemedaljer samt underholdning ved Anja Møllerskov og Jacob Jensen.

Herefter havde VeteranCafé Esbjerg inviteret på Helstegt pattegris med tilbehør.

Fyns Afdeling, oprettet 22. februar 1950

Formand: 707919/66 Folmer Riis, Langstedgyden 52, Turup, 5610 Assens, tlf. 64 79 13 53 og 62 26 17 26, mail: riis@it.dk

Sekretær: 200170/90 Kim Brandt Thomsen, Birkevænget 9, Måre, 5853 Ørbæk, tlf. 65 98 28 05 og 61 35 14 62, mail: osalle@os.dk

Kasserer: 367277/58 Jørgen Månsson, Bondemosevej 48, 5540 Ullerslev, tlf. 20 11 75 36, mail: joergen-maansson@webspeed.dk

Søndag den 13. oktober

De Blå Baretters March

Start mellem kl. 9.00 og 11.00 på Bellingeskolen, Sædekildedegårdsvej 4, 5250 Odense SV

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Onsdag den 16. oktober

"Begivenheder i den fynske modstandskamp"

Foredrag kl. 19.00 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, Odense C

Lektor N.P. Frederiksen fortæller om ikke særlig kendte begivenheder i den fynske modstandskamp.
(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Museum).



Tirsdag den 12. november

Sovjetiske krigsfanger og ikke-tyske flygtninge på Fyn"

Foredrag kl. 19.00 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, Odense C

Cand. Mag. Harald Jepsen beretter om sovjetiske krigsfanger og ikke-tyske flygtninge på Fyn efter besættelsen.

(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Museum).



Søndag den 17. november

Det store julebanko

på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, Odense C

Spillet begynder kl. 19.00 præcis.

Med mange fine gevinster. Husk at møde i god tid
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Bestyrelsen vil stadig gerne modtage flere billeder fra vores soldatertid til indscanning.

Du har sikkert selv nogle billeder fra dengang. Find dem frem! Bestyrelsen vil gerne være behjælpelig med kopiering af disse billeder bl.a. til brug ved senere møde-aftener. Så kontakt bestyrelsen og fortæl, hvilke billeder, du har fra den tid.

Som appetitvækker kan man, hvis man har adgang til internet, se www.jlvr-1962.dk (Kurt Fohlmann), der har mange spændende billeder at vise.

Bestyrelsen vil gerne anvende medlemmernes e-mail adr. i forbindelse med en forbedret (og billigere) kommunikation, såvel mellem bestyrelsen og medlemmerne – som mellem medlemmerne indbyrdes.

Så hvis du har en e-mail adr. så send din e-mail adr.



Torsdag den 24. oktober

FN-dagen

Nærmere om tid og sted i dagspressen

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Mandag den 11. november

Blomsternedlæggelse - De allieredes grave

Kl. 11.00 på Odense Assistenskirkegård, til venstre indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BD

(Sammen med de Tirsdag den 12. november)

Jylland Midt Vest Afdeling, oprettet 22. september 2010

Formand/Sekretær: 190150/70 Svend Erik Larsen, Kornblomsten 31, 6950 Ringkøbing, tlf. 20 46 89 31, mail: svenderiklarsen@outlook.com

Kasserer: 621285/64 Svend Aage Christensen, Husby, 6990 Lemvig, tlf. 97 49 55 46, mobil 42 31 66 36, mail: svendbogbus@gmail.dk

Ingen opslag

Jylland Midt Øst Afdeling, oprettet 20. februar 2013

Formand: 506126/61 Jørgen Krabbe, Damtoften 12, 8260 Viby, tlf. 29 24 10 11, mail: jorgenkrabbe@hotmail.com

Sekretær: 240457/74 Johnny Larsen, Moldevej 25, 2. tv, 7100 Vejle, tlf. 60 47 97 40, mail: larsenjohnny57@gmail.com

Kasserer: 030252/73 Karsten Vestergaard Nielsen, Dalstrøget 37. 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 03 85 og 40 36 32 85, mail: nilka@post11.tele.dk

Ingen opslag

Jylland Syd Afdeling, oprettet 8. september 2010

Formand: 100149/69 Kurt Jaenicke, Kirkevej 49, 6360 Tinglev, tlf. 74 68 71 78, mail: kurt@jaenicke.dk

Sekretær: 310140/69 Frede Jørgensen, Jernbanegade 2, 1 tv, 6300 Gråsten, tlf. 73 63 10 25, mail: gfi@mail.dk

Kasserer: 250349/69 Bent Eskildsen, Lærkevej 12, Kollund, 6340 Kruså, tlf. 74 67 87 11, mail: eskildsen@nypost.dk

Ingen opslag

Randers Afdeling, oprettet 25. april 1964

Formand: 241248/68 Poul Erik Wolff, Danetoftevej 7, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 12 49, mail: paulerikwolff@gmail.com

Sekretær: Vakant

Kasserer: 385097/58 Frits Broberg, Marienborgvej 66, 8900 Randers, tlf. 21 17 72 92, mail: fembroberg@gmail.com.

Kommende aktiviteter

Skydning - Vi starter igen den 7. oktober 2019 på skydebanen i Vorupkær, kl. 19.30

Aktivitetskalender

7. oktober 2019, Skydning

21. oktober 2019, Skydning

4. november 2019, Skydning

18. november 2019, Skydning

9. december 2019, Juleskydning

Aalborg Afdeling, oprettet 28. november 1964

Formand: 582401/63 Bent Osmer Clausen, Møllesøvej 9, 9280 Storvorde, tlf. 41 60 03 07, mail: hoc@skylinemail.dk

Sekretær: 582444/63 Preben Pedersen, Kærvej 45, 9210 Aalborg SØ, tlf. 98 31 50 74 og 21 79 81 73, mail: pmpmik@gmail.com

Kasserer: 582443/63 Peter Baadsgaard Bruun, Poseidonvej 4, 9210 Aalborg SØ, tlf. 98 14 12 74 og 40 18 54 62, mail: poseidon@privat.dk.

Ingen opslag

Københavns Afdeling/Sjællands Afdeling, oprettet 29. november 2011

Formand: 689706/65 Bent Marchmann Hansen, Smedebakken 6, 3790 Kvistgård. Tlf. 49 13 91 06. mail: marchmann@hansen.mail.dk

Sekretær: 228787/54 Peter Pedersen, Edward Griegs Gade 17, 4. th, 2100 København Ø, tlf. 39 20 74 75/40 17 30 85

Kasserer: xxxxxx/xx Carsten Schmidt, Sabroesvej 15 B, 1 tv, 3000 Helsingør, tlf. 20 24 49 26. mail: schmidtcarsten09@gmail.com

INDBYDELSE TIL EN HYGGELOG AFTEN MED PÅRØRENDE

LAFs 85 års fødselsdagsfest og julefest



Landsbestyrelsen indbyder hermed til fest i anledning af, at det er 85 år siden, at vores forening blev stiftet.

Festen afholdes fredag den 6. december 2019, kl. 17.00 i Forsvarsbrødrenes lokaler

Fiolgade 17 D, 3000 Helsingør

(ca. 500 meter fra stationen)

Menú

Velkomstdrink

Rejecocktail - serveres på en bund af salat og dressing

Gammeldags julemiddag - Flæskesteg med rødkål og brune kartofler - Risalamande Rødvin, hvidvin, øl og vand ad libitum under middagen

Kaffe med småkager

Pris pr. kuvert kr. 300,-

HUSK en lille ting til ca. 40 kr. - (det er jo snart jul), samt et godt humør

Tilmelding senest den 30. november 2019 til

Bent Marchmann

mail: marchmann@hansen.mail.dk

Tlf. 49 13 91 06



Hans Peter Bach

mail: hp@hpbach.dk

Tlf. 40 42 69 04



Efterfølgende beretning er taget fra internettet

OPTEGNELSER FRA MIT LIV

- TIDEN I MILITÆRET 1953-54, DEL 6, del 5 kunne læses i Projektøren nr. 3 - 2019

Maden var god, kostforplejningschefen havde været assistent i Nymindegab da vi var der, han var dygtig til at få tingene til at fungere, der blev brugt rene og friske varer, det var før dybfrostens tid. Spisesalens service kunne han ikke skifte ud, det skulle der højere instanser til, noget var vist arvet fra tyskerne. Vi havde ikke kopper, men øreløse skibskrus, det var så den ting, men de store kander der blev brugt til te, lignede noget af zink, med oxyderet overflade. Alle sukker og saltskåle var gamle konservesdåser, og damen der stod for udlevering af mad fra køkkenet, sammen med sin datter, var så nærig, at man skulle tro hun selv skulle betale det. Måske var hun og kokken, også et levn fra den tid, man langede sauerkraut ud af lugen. Den nye forplejningschef havde fået noget at rette op på, men som sagt var han en dygtig mand, og der kom også langsomt små ændringer, men sådan et sted skal man jo gå stille frem.

Vi havde en på stuen der hed Verner og var fra Randers, han havde nr. 850, hans ben kunne ikke tåle at han havde almindelig tjeneste, derfor blev han overflyttet til fast køkkentjeneste. Men det var jo ikke altid så spændende, han skulle op en time før os om morgenen, altså ved 5-tiden, og var først færdig ved nittentiden om aftenen, så havde han fri nogle timer om eftermiddagen. Ham havde vi god nytte af den vinter, vi fyrede med vor halve spand brunkul på stuerne, det var alligevel altid koldt. Så sagde Verner at der var fuldt af kul i kælderen, under køkkenbarakken, det var til at fyre under de gamle dampkogere med. Og det var rigtig fine små kul, det lignede smede kul, så jeg aftalte med Verner at han fyldte en 20 liter marmeladebøtte med låg, og rullede den ud gennem en luge i kælderen. Om aftenen mens vi spiste, så gik jeg om i buskene bag køkkenbarakken, og hentede bøtten. Så tog Verner den tomme med tilbage igen næste morgen, jeg havde bøtten under min seng, det var heldigt at eftersynet ved sengetid, ikke kiggede under sengen, for så var der rullet hoveder. Men det var ikke rart at fryse, vi blev til sidst så dristige, at bøtten lå under sengen om dagen, når vi hamstrede, det var mærkeligt at ingen fra de andre stuer opdagede noget. Vort aftræks rør var til tider helt rødt, de syntes at det var en god kakkelovn vi havde, og at vi var gode til at fyre, vi havde altid tørt tøj, når vi skulle ud om morgenen, og det var jo en behagelighed.

Da jeg havde stuens laveste nummer, var jeg automatisk stueformand, der fulgte jo en del dumme pligter med det hverv. Og det gav meget vrøvl, stueformanden skulle altid kommandere "Stuen Ret" når der kom en overordnet ind, og melde hvor stuens mandskab befandt sig, desuden var han ansvarlig for stuens rengøring, plus en masse andet. Vort batteri havde også kasernevagt, jeg husker ikke om de gamle batterier var med til vagten, men det var de måske, jeg synes bare vi var på vagt så tit. Vi var 10 mand på vagt i lejren, et døgn ad gangen, 3 mand på skift i portvagten, ved skilderhuset ude på gaden, 3 mand på skift ved garagerne, 2 mand på patruljevagt (brandvagt) i lejren, og 2 mand på cykel til nogle depoter i Stormgade, desuden

var der 3 mand, der havde vagten på "Hotel Royal", der var afdelingens kontor, og der boede oberstløjtnanten, og alle de andre officerer også, der var en fast telefonvagt der boede deroppe, han passede omstillingsbordet fra 8 - 17, resten af tiden var det os der passede det. Desuden skulle yderdøren åbnes når der blev ringet på, og de var altid utålmodige disse høje herrer, desuden skulle der tages brandrunde, på hele hotellet om natten, og vi skulle op på taget morgen og aften, med flaget. Vagten sad i den gamle portner loge, et glasbur i forhallen, inde bag ved var der et par køjesenge, der sov frivagten. Det var trættende at sidde 2 timer ad gangen i buret, især om natten, og hvis man bare tænkte på at blunde, gav det 4 dage i spjældet. For man kunne se os fra alle sider i glasburet, og vagtinspektørerne gik tit på gummisåler, det var signaldelingen der havde vagten på "Royal", så jeg fik de fleste af mine vagter deroppe, den vinter.



Indkvartering for officerer og sergenter

Garagevagten havde jeg også nogle gange, og der var nogen der altid var tilfreds med hovedvagten, så måtte de gerne have den for mig. Når vi havde køkkentjeneste, var det 4 mand fra 6-12 og 4 andre fra 12-19, desuden var der en vagt i presserummet hver dag, fra først på eftermiddagen til sengetid, der var 10-12 strygebrætter med pressejern til. Med lidt lodder og trisser fik jeg ofte den vagt, i stedet for køkkenet. Og man begyndte vagten med at tage det bedste pressejern til sig selv, og få sine egne uniformer presset. Var det fredag, og det var det ofte når jeg var der, kom befalingsmændene med deres uniformer, nogle betalte ikke noget, andre var meget rundhændede, det huskede man jo, og arbejdet blev derefter. Jeg pressede vist også uniformen for ham, der ordnede vagten til mig ellers havde vi en fast pris, os indkaldte imellem, på en krone pr. uniform, på sådan en vagt tjente man tit det dobbelte af ugelønnen. Det siger heller ikke så meget, men for andet halvår fik vi 25 øre mere om dagen, til de 2 kr. vi fik i forvejen.

Med den løn, gik vi ikke så ofte i byen, men vi fik af og til en omgang øl sendt hen til bordet, især omme i Vesterhavsgade, fiskerne var ikke nærige, og kunne godt tåle at der kom soldater ind på deres stamværtshuse. Når vi kom de samme steder, begyndte vi jo at kende hinanden. Vi var nogle stykker der kom på et lille sted, ikke langt fra havnen, men hvor det var ved jeg ikke, det var ikke "Peder Friis", mener jeg, der var levende musik, og et ganske lille dansegulv, henne ved døren sad en mand i 50 års alderen, med "Kontrol" kasket på, han var lidt sammensunken, men var der nogen der blev for livlige efter hans mening, rettede han sig op, og så ud til at være 1,90 m., og aldrig

har jeg set så store hænder, Når han først havde lagt sådan en på skulderen af en ballademager, gik gassen gerne af vedkommende, og gjorde den ikke det, så tog han den anden hånd til hjælp. Så var det en tur ud på gaden der vankede. Han hed Bech, og var gammel mesterbryder, han blev vist regnet som et stykke fast inventar.



Garageområdet Nymindegablejren

Danserestauranterne brød sig ikke om at få soldater som gæster, de købte for lidt, så det var ikke der jeg kom. Var man ikke velkommen, så kunne de blive fri for at se mig, der var steder nok, de få gange vi kom ud.

Vinteren 53-54 fik man også en ny biograf i Esbjerg, den hed Esa Bio, det var en meget flot udstyret biograf, der var 700 pladser med 26 sofapladser, billetterne kostede 1,25 – 3,00 kr., den første film var "Rampelys", det var i hvert fald den første jeg så der, og jeg tror at det var H. C. Andersen filmen der havde premiere anden juledag.

Der blev ingen juleorlov, for halvdelen af folkene fra vores batteri, dem var jeg imellem, vi skulle så have orlov til nytår, så vi havde vagten i julen, og der var sørget godt for os, både med julemiddag i spisesalen. Senere var der også julefest på soldaterhjemmet, officerer og befalingsmænd var med til spisningen og efterfølgende arrangement, kaptajnen havde fået stillet en pæn julefest på benene, det var meget hyggeligt. Til nytår var jeg så hjemme, jeg tror vi havde en uges orlov, jeg var på Hornsyld Kro nytårsaften, det var længe siden jeg havde været der sidst, og det var tyndet ud i dem der kom der før. Det var mindst tre år siden jeg havde været der sidst, så hurtigt når man at blive fremmed for sine hjemlige omgivelser. Men sådan går det når man flytter meget rundt, og hvis andre også flytter rundt, skal der ikke lang tid til, før det er nye folk man møder de vante steder.

Vi kom tilbage igen efter juleorloven, jeg tror nok alle sammen, men det skete jo at der var nogen der ikke havde lyst til at komme tilbage, de tog så et par dage ekstra efter en orlov. Når der så var et par vagtforseelser i batteriet også, gav det jo en øget omsætning for arresten oppe i byen, det var altid lørdag middag, de dømte blev kørt derop, en lørdag var der 6 mand der skulle ind at sidde, da måtte de køre i en "Dodge". Det var jo nok lidt surt at se vi andre stå klar til at tage hjem på orlov. Arresten i vagtbygningen var ikke sikker nok, der var 6-8 celler, men de havde kakkellovnen stående i et hul i væggen ud til gangen, og blev fyret derudefra, hvis man væltede kakkellovnen, kunne man smutte ud gennem hullet, en gang jeg var på vagt, måtte jeg sidde på en taburet foran sådan en kakkellovn, indtil politiet havde hentet vedkommende. Det var en fra stabsbatteriet, der var taget på fersk gerning for tyveri, og det var ikke første gang, så vi skulle opbevare ham, til politiet kom og hentede fyren.

Ham så vi aldrig mere, han er nok kommen for civilret, og kommet i arresten, med hæftestraf og derefter hjemsendt, for så måske at få en ny omgang på 18 måneder. Tyveri var noget af det værste vi vidste, der var ikke mange tilfælde, og dem der var, blev ordnet uden at ledelsen opdagede noget. Eller også ville de blande sig uden om, der var altid nogen meddelere, så ledelsen kunne nok følge med i flere ting end vi vidste, men det var nok gensidigt, også hvem meddelerne var.

En upopulær fyr blev en gang taget med fingrene i en andens tegnebog, det var en lørdag formiddag, og vi var lige kommet hjem fra en flere dages øvelse, så der var meget uorden på stuerne, fordi der blev pakket ud. Det ville fyren benytte sig af, han fik valget mellem at gå under bruseren med tøjet på, eller blive taget med på kontoret, han valgte bruseren, der var kun koldt vand, men vi var kun sidst i september, så det var ikke så koldt. Men han måtte under igen til alle tre uniformer og drejls tøjet var vådt, så var der kedeldragten tilbage, men da slap han, og der var heller ikke mere vrøvl med ham, og der var heller ingen der bar nag til ham. Det tror jeg de ville have gjort, ved en tur i spjældet, og han slap for at få det i sine papirer. En anden gang, mens vi var i Esbjerg, kom vi nogle stykker, på vej fra marketenderiet, det var sne og frost, da vi kom over til barakkerne, så vi at der stod folk og lurede, ligesom de holdt øje med noget. På plænen mellem barakkerne stod en seng med en mand i, på afstand så han ud til at sove, der var en der sagde at det var "Rotten". Det var en der havde været noget vrøvl med i den anden barak, da han sov tog de hans overkøje og bar den uden for. Han har nok af bare skræk foregivet at sove, senere på aftenen kom han ind i undertøj, med bare tæer, og spurgte om der var nogen der ville hjælpe ham med hans seng. Det ville de da godt, og siden var der ikke mere i vejen med ham, og så slog man en streg over hvad der havde været i vejen, men så drastisk gik man sjældent til værks.



Skydeterræn Nymindegablejren

Engang var vi et par stykker, der tog over til Fanø en lørdag eftermiddag, om vinteren, vi gik tværs over øen og tilbage igen, vi så næsten ikke et menneske, kun tomme hoteller og huse, det mindede mig om det, jeg havde set i Dover et par år før. Men det var morsomt at se Fanø uden turister. Men der var altid noget at se på, i havnen i Esbjerg, da var der gang i fiskeriet, og det gav penge, og fiskerne brugte mange. Det gav omsætning hos de handlende, der var jo en masse små forretninger og firmaer, og det kørte godt for de fleste, men der blev alt for meget bureaukrati, og det tog initiativet fra mange små foretagender.

Vi frøs meget den vinter, det var altid en kold vind der blæste der ude, og det var for det meste rigtig råkoldt. Det var den fugtige havluft der gjorde det, men på vagt var det koldt i 2 timer, uniformen var ikke særlig varm, den var gammel og tyndslidt, vi havde kapper, men det var koldt om benene alligevel, så vi forsøgte med privat tøj, men det måtte vi ikke, så det skulle ske uset. Jeg gik med et par cowboy bukser, under uniformsbukserne, de var gode fordi de var så smalle i benene, de var sjældne endnu, da jeg kom hjem med dem året før, var der ingen der havde set sådan nogle før, og der blev rystet på hovedet af mig. Der kunne finde på at købe sådan noget, og endda tage dem på.

Midt om vinteren, hørte vi at de nye indkaldte fra Hvorup, som skulle på forskole, ville komme til Esbjerg, da havde de været inde i ca. 3 måneder, de skulle være i barak 14 eller 19. Den dag de kom, var jeg på vagt ved garagerne, og med lidt god vilje kunne jeg følge med i hvad der skete. Det var en kaptajnløjtnant, der skulle være chef, jeg husker ikke hans navn, vi havde vores eget navn på ham, han havde en sort klap for det ene øje, og næstkommanderende var en løjtnant Søndergård, der af ukendte årsager blev kaldt "Mau Mau", han havde det halve af ansigtet dækket af et stort modermærke. Men det var der aldrig nogen sinde, folk der hentydede til, når han blev omtalt, men han så frygtindgydende ud, og man skulle passe på ham, han var mærkelig uligevægtig, når han var vagtinspektør eller tilsynshavende, skulle vi ned at vække ham på vagten. Da svarede han ikke altid når man bankede på, så skulle man ind for at ruske ham i skulderen, så for han forvirret op. Han havde altid pistolen under hovedpuden, jeg så flere gange skæftet stikke ud, det var som om han var bange, det var jeg i hvert fald, sæt han i forvirringen fik fat i pistolen, inden han var vågen.



Gangsti fra garageområdet til indkvarteringsbygning

Men det var altså disse to, der skulle gøre livet surt, for de nye befalingsmandselever, de kom i Lorryer, siddende i to rækker, med geværet mellem knæene, og stive som kosteskafter, det var nok både af skræk og kulde, de kunne næsten ikke gå, da de kom ned på jorden, så stive var de af at have siddet sådan hele dagen, fra Ålborg i frostvej, de plejede at sove i centralvarme, så det var de ikke vant til, men der var fyret op til de kom, de to officerer stod uden for og ventede, kaptajnløjtnanten præsenterede dem, og med ordene "Vi er kendt over det ganske land, men det er fane-me ikke for det gode", og han havde hørt at 75 % havde meldt sig frivilligt til skolen, det skulle de komme til at fortryde, sådan blev de to ved en tid, imens de arme rekrutter rystede af kulde, og så havde de end nu ikke set det gamle bras de skulle bo i. Så blev de jaget ind, men der er

sikkert sendt venlige tanker til varmen og badeværelserne i Hvorup.

Om natten var jeg ved garagen på vagt, efter kl. 24, der var roligt i den barak, de nye var kommet ind i, de sov nok godt, de havde pakket ud og ordnet helt til sengetid. Først på natten hørte jeg nogen komme, jeg troede det var vagtinspektøren, han kom jo af og til, for at se om han kunne tage en vagt i at være for sløv. Men der var flere og de gik stille, jeg stod inde mellem bilerne, så de havde ikke set mig. De listede hen til indgangen i de nyes barak, og så brød helvede løs, med fløjter, råb og vræl, de arme fyre havde lige nået at sove et par timer, oven på en træls dag, og så blive jaget op på den måde, et nyt sted hvor alt var fremmed, og så koldt at der var rim på ydervæggen, her så man det igen, folk skulle køres helt ned til nulpunktet. Så var de som en flok får, det var jo også på den måde vi var blevet "opdraget", men om 9 – 10 måneder var disse nye, udstyret med vinkler, og ville råbe og skribe over næste hold. Og inden de kom så langt, havde de gennemgået meget, det lignede mere straf end uddannelse. Det afhænger meget af dem der har kommandoen, hvis der er sadister imellem, er alt omsonst, og folk taber gnisten.



Skydeterræn Nymindegablejren

Den dag havde vi også nogle vagter nede på havnen, der kom kampvogne fra England, de havde været til hovedreparation, så skulle vi holde øje med dem, i den tid de stod på havnen. En af vagterne dernede fra, kom med en hilsen fra min bror Erik, han var kommet ind med "Selma Dan", jeg var så dernede, da jeg var færdig med vagten, det var bedre at spise der, end i lejren, om aftenen var jeg med Erik, og nogle af dem fra båden, oppe i byen, vi var på Borgergården og der kom selvfølgelig nogle af vore befalingsmænd også. Nico spurgte i aftenens løb om, hvem det var jeg var i selskab med, det fik han så at vide, og det var heller ikke fordi det kom ham ved, men han havde set at jeg var i støvler. Vi måtte kun gå ud i fritiden med sko, fordi jeg skulle ned til havnen, ville jeg ikke tage sko på, så da vi skulle op i byen tog jeg gamacherne i lommen. Hold dine støvler sådan de andre befalingsmænd ikke ser dem", sagde Nico, han var god nok, det var ikke andre der ville advare en menig, i sådan en situation. Desværre fik jeg influenza dagen efter, så jeg fik ikke sagt farvel til Erik, og der gik to år før jeg traf ham igen.

Influenzaen gav nogle dage på infirmeriet, imens pakkede batteriet sammen til forårsmanøvre i Nordjylland. Jeg kom op af sengen, og blev udskrevet samme eftermiddag, hele

batteriet var læsset på et eller to tog, nede på godsbanen, vi kom af sted først på aftenen, og var i Holstebro sidst på natten, aflæsning foregik ved at toget bakkede til en rampe, så bar vi sveller hen og lagde på bufferne, så man kunne køre fra vogn til vogn, men sikke et arbejde, svellerne var fulde af is og sne. Samtidig kom der sne og slud fra oven, så det var et værre svinearbejde, sådan en våd svelle vejer godt til, og min fysik var ikke den bedste efter influenzaen. Det var et mareridt, af den slags man ikke glemmer, men endelig var vi færdige. Vi kørte så ud til Mejrup, hvor hele batteriet blev parkeret på en stor græsmark, og her var der kun læ at finde bag ved bilerne, i formiddagens løb blev vi kørt ud til gårdene, hvor vi skulle være nogle dage, indtil krigen begyndte. Vi var to mand der kom ind på en mindre ejendom, vi fik det ene børneværelse at sove i, man behøvede ellers kun at give os tag over hovedet, og halm at ligge på, nabogården der var større, havde 10 mand, de sov i laden. Vi gik over til parkeringspladsen to gange om dagen, for at spise, ellers spillede vi kort med børnene de syntes det var morsomt med sådan nogle gæster.

Efter nogle dage kørte vi så ud på selve forårsmanøvren, vi fandt næsten aldrig ud af hvor vi var, en dag kunne vi se ud over Limfjorden, og næste nat kørte vi over Oddesund. Batteriet havde fået nye radioer, og vi var 3 mand der havde fået en stor kasse, der var fastmonteret i en Lorry, der var en sender og to modtagere, det var med krystaller til kanalstyring, det var muligt at udskifte krystallerne, der var en boks til en masse forskellige, men af sparehensyn var der kun anskaffet et sæt, så det var ret overskueligt, vi skulle holde forbindelsen mellem batteriet og afdelingen, men senderen var ikke klar endnu, og derfor var der kun de to modtagere i kassen. Sådan en radioenhed kostede 62.000 kr. uden krystaller, for det beløb kunne man få 10-12 nye biler, eller 2 nye huse, så vi måtte beholde presenningen på Lorryen, alle presenninger skulle fjernes fra alle biler, fordi alt skulle foregå krigsmæssigt, men vi var heldige med den dyre radio. Vi tre i vognen var enige om at tage vores køjeunderlag med, dem bandt vi op, tværs over vognen, som hængekøjer, ellers fik vi en papirsæk på en gård, og fyldte hø i den, den sad vi så med fødderne i om dagen, så var fødderne varme og støvlerne tørre, bare man havde varme fødder, var alt godt. Man var begyndt med at uddele tørkost i en mands portions forpakninger, med forskelligt smørepålæg, på de store øvelser, det var vist cellofanposer, plastik var nok ikke så almindeligt endnu, vi fik sildesalat, leverpostej, smøreost og marmelade, så kunne man bytte med det man ikke kunne lide. En sergent fra signaldelingen, ville gerne sidde og hænge oppe i vognen, selv om han ikke havde noget at være derefter, han smed alle sine poser i rygsækken, en dag havde han og nogle andre befalingsmænd, delt en flaske rom under øvelsen, og fyren var så påvirket at han prøvede at synge i radioen, da fik han en advarsel af vores delingsfører, og blev sendt ud af vognen. Hans rygsæk lå og flød i vores vogn, så vi "kom til" at træde på den ved nogle uheld, så det var en broget blanding han havde med hjem fra øvelsen, hans chauffør, en "flink" soldat kom til at gøre rygsækken ren, så det var helt vellykket.

Vi havde det godt i Lorryen, vi var jo de eneste der var i tørvej, det meste af tiden, der var vejr med sne og kulde, og alt var et ælte, både på marker og veje. Et sted batteriet var opstillet, var der en del infanteri på markerne, men de

forsvandt hen imod aften. Ud på natten kørte batteriet mange kilometer nord på, og indtog nye stillinger inden det blev lyst, først på formiddagen kom infanteristerne fra dagen før, de havde gået hele natten, imens vi havde kørt hele vejen, så var det lige før at vi skammede os, det var soldater der duede til noget, så vi kunne se at vi ikke havde prøvet ret meget. Til sidst endte vi helt oppe ved Jammerbugten, helt ude ved kysten det blæste koldt der, så vi var glade for at øvelsen var slut, og at vi ikke skulle læsses på bane vogne, vi havde benzin nok til turen, hjem til Esbjerg, og der nåede vi til lige før aften, da var det sol og forårsvejr, så meget forskel kunne der være på vejret fra nord til syd. Vi skulle så have det hele pakket ud igen, og sat på plads, det var rart at komme i en seng, og komme op på badeanstalten, vi havde næsten ikke været af tøjet i to uger.



Nymindegablejren

Vi var fire der ville fejre at det snart var påske, påskebryggene var kommet, og vi fire Verner fra køkkenet, hans kammerat 912, en maler fra vores stue og jeg, fredag aften gik vi over gaden til en købmand, og købte to påskebryg til hver og en halv Aalborg til deling, det var ikke mere end enhver kunne tåle, der var nogle nye boligblokke under opførelse over for lejren, der gik vi ned i en kælder, og satte os på nogle murerbaljer, vi fik hygget os med det meste af vores indkøb. Men da der ikke hverken var vinduer eller døre i huset, blev det for koldt, vi talte om at gå over på soldaterhjemmet ved siden af, men der ville personalet straks se at vi havde noget i lommen, så fik vi den tossede ide at gå ned i marketenderiet. At tage stærke drikke med ind, var forbudt det vidste vi, men vi troede at vi kunne klare det, vi havde hver noget af en påskebryg, og den halve Aalborg til deling. Vi fik vores kaffe nede i et hjørne, måske nogen havde set det, 912 skulle lige vise noget med forlæns rullefald, og et par andre ting før vi gik hjem i seng.

Verner var ikke kommet, han havde nattegn til kl. 1.00. Vagten kom som sædvanlig om morgenen, og kaldte på Verner, og da han ikke kom op med det samme, gjorde jeg det, som jeg også plejede at ruske ham vågen, han lå i sin nye uniform, og den var gennemvåd, og hans hånd havde blødt over det hele. Han sagde noget om at køre galt, men sagde så at han havde revet sig på pigtråden, da han kom hjem om morgenen.

Fortsættes



Kanonvedligeholdelse under øvelse



Hvil under march



Kanon i stilling under øvelse



Kanontjeneste i Artillerilejren Esbjerg



HOVEDVAGTEN
Oksbøllejren

L
A
F
A
R
K
I
V
F
O
T
O



Kørsel ved Tarp Esbjerg

FØDSELDAGSFONDEN

Oktober 2019

- 1 269753/55
Oldgubbe
Andreas Hansen
Elmevej 43
4520 Svinninge
Tillykke med de 83 år
- 1 590693/63
Æresgubbe
K.A. Thestrup
Skibbildvej 40
7400 Herning
Tillykke med de 76 år
- 5 2195/69
Poul-Erik Petersen
Lenders Alle 38
6700 Esbjerg
Tillykke med de 72 år
- 5 051048/69
Flemming Bjørnquist
Tjørnevej 2
Abild
6270 Tønder
Tillykke med de 72 år
- 8 269871/55
Jørgen Hofmand Roed
Gl. Skovvej 73
4390 Vipperød
Tillykke med de 85 år
- 8 81049/69
Hædersgubbe
Ole Henrik Dam
Gamlevældevej 22
Østerlars
3760 Gudhjem
Tillykke med de 70 år
- 8 81054/77
Gubbe
Niels Flensburg Riess
Saltværksvej 130
2770 Kastrup
Tillykke med de 65 år
- 8 367277/58
Jørgen Leo Månsson
Bondemosevej 48
5540 Ullerslev
Tillykke med de 80 år
- 8 582537/63
Niels Aamann
Birkealle 6
6400 Sønderborg
Tillykke med de 77 år
- 10 389686/58
Oberstløjtnant, Gubbe
Knud-Anthon Knudsen
Dysseager 17
2720 Vanløse
Tillykke med de 83 år
- 10 621227/64
Æresgubbe
A.D. Eriksen
Håndværkervej 2
Ulbjerg
8832 Skals
Tillykke med de 78 år
- 10 1697/72
Arne H. Pedersen
Tjørnevej 10
8620 Kjellerup
Tillykke med de 68 år
- 10 417016/59
Jens Andreas Jensen
Rousthøjsparken 72
7130 Juelsminde
Tillykke med de 79 år
- 11 525363/62
Æresgubbe
H. P. Christensen
Rosengården 117
3250 Gilleleje
Tillykke med de 77 år
- 12 121050/71
Gubbe
Jørn Fjord Sørensen
Borgergade 23 2.tv
6700 Esbjerg
Tillykke med de 69 år
- 11 776/45
Oldgubbe
Arne Jespersen
Østre Ringvej 35
5750 Ringe
Tillykke med de 96 år
- 12 384832/58
Hædersgubbe
Eske Eskesen
Havmarken 12
Søvind
8700 Horsens
Tillykke med de 81 år
- 13 544498/62
Æresgubbe
Preben Sørensen
Malkehaven 5
4330 Hvalsø
Tillykke med de 77 år
- 14 799010/68
Gubbe
Birger Persson
Skullerupvej 20
4330 Hvalsø
Tillykke med de 71 år
- 15 256150/55
Hædersgubbe
Enoch Hansen
Oldebjerggård
Topshøjvej 87
4180 Sorø
Tillykke med de 85 år
- 17 171050/72
Guldembemist, Hædersgubbe
John Martin Christiansen
(Chris)
Hornelund 2 C, Horne
6800 Varde
Tillykke med de 69 år
- 17 171057/78
Gubbe
John Lyngsø Nielsen
Rindsholmvej 81
Almind
8800 Viborg
Tillykke med de 62 år
- 18 28621/54
Æresgubbe
Ole Bonn
Doktor Willesvej 10
2650 Hvidovre
Tillykke med de 85 år
- 18 81052/72
Hædersgubbe
Carsten Pedersen
Grønvangen 112
5550 Langeskov
Tillykke med de 67 år
- 19 708103/66
Gubbe
Vagn Tandebæk Kristiansen
Grønningen 92
6230 Rødekro
Tillykke med de 72 år
- 19 191049/69
Gubbe
Poul Erik Johansen
Mågevej 25 A
7100 Vejle
Tillykke med de 70 år
- 21 523909/62
Æresgubbe
Kaj Faber
Bakkesvinget 22
2760 Måløv
Tillykke med de 77 år
- 21 544795/62
Æresgubbe
Peder M. Steiniche
Mosagervænget 46
8464 Galten
Tillykke med de 76 år
- 22 741833/67
Æresgubbe
Finn Due Hansen
Brombærhaven 15
2680 Solrød Strand
Tillykke med de 73 år
- 29 544489/62
Æresgubbe
Knud E. Larsen
Nygårdsvej 41 A, 1. 0001
6700 Esbjerg
Tillykke med de 78 år
- 26 582479/63
Gubbe
Peter Ulrik Petersen
Elmevej 40 lejl.6
8450 Hammel
Tillykke med de 76 år
- 28
Bente Lassen
Egehegnet 26
2850 Nærum
Tillykke med de 54 år
- 29 262796/55
Hædersgubbe
Aage Møllebjerg
Skibhusvej 418 D
5000 Odense C
Tillykke med de 84 år
- 30 525514/62
Knud Larsen
Strandmarksvej 16, 9. tv
2650 Hvidovre
Tillykke med de 76 år
- 30 301062/79
Gubbe
Torben Berenth
Mokkavej 11, 1.0002
2610 Rødovre
Tillykke med de 57 år

November 2019

- 1 011169/89
Gubbe
Lars Christensen
Codanvej 12
4600 Køge
Tillykke med de 50 år
- 1 353975/57
Flemming Schultz
Nordre Fasanvej 64 1.
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 81 år
- 5 732078/67
Otto Westergaard
Højgaardsvvej 24
8362 Hørning
Tillykke med de 71 år
- 6 353860/57
Gubbe
Valdemar Borggård
Revet 25
8799 Tunø
Tillykke med de 81 år

6 621233/64
Æresgubbe
Verner Thune
Skovvænget 56
Vonsild
6000 Kolding
Tillykke med de 75 år

6 653139/65
Æresgubbe
H.C. Nielsen
Ved Slotsbakken 22
6270 Tønder
Tillykke med de 74 år

7 708116/66
Æresgubbe
Erik Johan Dunker
Sarpsborgparken 50
7600 Struer
Tillykke med de 73 år

7 71151/72
Hædersgubbe
Bjarne Hansen
Irisvej 39
6500 Vojens
Tillykke med de 68 år

8 081153/75
Frede Uhre Rahbek
Teglgårdsvej 24
7441 Bording
Tillykke med de 66 år

9 590832/63
Æresgubbe
Preben T. Nielsen
Gl. Nystrupvej 53
4400 Kalundborg
Tillykke med de 75 år

9 653207/65
Æresgubbe
Poul Lindgaard
Skæring Hedevej 146
8250 Egå
Tillykke med de 74 år

10 840/45
Peder Christian Pedersen
Ringgade 79, 1. tv
7600 Struer
Tillykke med de 94 år

11 111151/71
Gubbe
Jens Michael Mortensen
Byggebjerg 22
6534 Agerskov
Tillykke med de 68 år

11 111152/72
Alex Hansen
Hovedvejen 248
5580 Nr. Åby
Tillykke med de 67 år

14 366904/58
Niels Rasmus Egede
Lille Egedevej 30
Lille Egede
4220 Korsør
Tillykke med de 81 år

14 141151/72
Gubbe
Knud Hansen
Hønsehøvej 29
Lunde
5771 Stenstrup
Tillykke med de 68 år

15 953/43
Æresgubbe
Aage Valdemar Semler
Fortvej 19 1.-sal 14A
2610 Rødovre
Tillykke med de 97 år

15 544636/62
Major, Æresgubbe
Flemming Nissen
Byvænget 6
6800 Varde
Tillykke med de 79 år

16 544512/62
Æresgubbe
Ole Bent Knudsen
Højvænget 14
Landro Bjergby
9800 Hjørring
Tillykke med de 77 år

23 301388/56
Hædersgubbe
Bent Pedersen
Kornvænget 8
Søndersø
Tillykke med de 83 år

24 470147/60
Mogens Arno Larsen
Øvej 11
3550 Slangerup
Tillykke med de 80 år

25 708060/66
Æresgubbe
Ingvard Petersen
Klosterhøj 30
8840 Rødkærsbro
Tillykke med de 73 år

28 582757/63
Æresgubbe
Henning Hein
Solbjergvej 19
6705 Esbjerg Ø
Tillykke med de 76 år

29 499972/61
Gubbe
Jens Kristensen
Enggårdsvej 45
Sdr. Nærå
5792 Årslev
Tillykke med de 78 år

29 737227/67
Æresgubbe
Steen Asger Erlang
Hjerndrupvej 128
6070 Christiansfeld
Tillykke med de 73 år

December 2019

6 228835/54
Oldgubbe
Knud Møller
Bytoften 10, st tv
2650 Hvidovre
Tillykke med de 86 år

6 500271/61
Æresgubbe
Jørgen P. Jensen
Smidstrupvej 90
3230 Græsted
Tillykke med de 77 år

6 0601260/79
Bent Nielsen
Baunsbjerg 8
6920 Videbæk
Tillykke med de 59 år

7 **Oprettes Luftværns-
Artilleri-Foreningen
Tillykke med de 85 år**

7 335512/57
Preben Honore
Folemarksvej 80
2605 Brøndby
Tillykke med de 85 år

8 166425/53
Vagn Nørgaard Pedersen
Sejling Tværvvej 5
8600 Silkeborg
Tillykke med de 86 år

8 1811/48
Major, Æresgubbe
Orla Nielsen
Erantisvej 2
9870 Sindal
Tillykke med de 92 år

9 741813/67
Æresgubbe
J. Kjær
Mosevej 10
8940 Randers SV
Tillykke med de 74 år

10 256368/55
Oldgubbe
Jørgen Nielsen
Baggesens Have 81
4300 Holbæk
Tillykke med de 84 år

11 569366/63
Helge Meyer
Dorfstr.87
24857 Fahrndorf
Deutschland
Tillykke med de 73 år

11 707990/66
Gubbe
Jens Anton Nielsen
Juelsbovej 18
8723 Løsning
Tillykke med de 73 år

12 121248/69
Hædersgubbe
Helge B. Würts
Højdiget 7
2730 Herlev
Tillykke med de 71 år

15 3093/48
Æresgubbe
Knud Herluf Hansen
Toften 8
Torsted
8700 Horsens
Tillykke med de 92 år

15 151248/69
Hædersgubbe
John E. Poulsen
Hedegade 66
4000 Roskilde
Tillykke med de 71 år

16 523922/62
Gubbe
Jes G. Mortensen
Kløvermarken 7
3730 Nexø
Tillykke med de 77 år

16 707915/66
Poul Erik Borup
Volstrupvej 50
9230 Svstrup
Tillykke med 73 år

17 270379/55
Oldgubbe
Bent Overgaard Jensen
Elmevej 28 A
5450 Otterup
Tillykke med de 83 år

18 621318/64
Æresgubbe
Kurt Christiansen
Laveskov Alle 404
3050 Humlebæk
Tillykke med de 75 år

20 646270/57
Oldgubbe
Johannes G. Larsen
Vestergårdsvej 28, st th
2600 Glostrup
Tillykke med de 82 år

20 201249/69
Jens Ove Brink
Dannesbovej 50
Brylle
5690 Tommerup
Tillykke med de 70 år

21 269848/55
Oldgubbe
Kurt Søndergaard Sørensen
Engblommevej 10
4600 Køge
Tillykke med de 83 år

22 1969
Kristen Dam Foged
Bjerrebyvej 115
Bjerreby
5700 Svendborg
Tillykke med de 70 år

23 582777/63
Æresgubbe
Villy Schmidt
Vistoriavænget 10
6270 Tønder
Tillykke med de 75 år

23
Jonna Hansen
Strandløbervej 35 st.
2650 Hvidovre
Tillykke med de 82 år

24 798912/68
Hædersgubbe
Karsten Almgren Bendix
Tycho Brahes Alle 31, 3. tv
2300 København S
Tillykke med de 73 år

24 241248/68
Æresgubbe
Poul Erik Wolff
Danetoftvej 7
6520 Toftlund
Tillykke med de 71 år

24 241248/73
Hædersgubbe
Carl P. Sørensen
Valdemarsvej 6
Baarse
4720 Præstø
Tillykke med de 71 år

24 241253/74
Lars Busk
Haraldstedvej 4
2700 Brønshøj
Tillykke med de 66 år

25 139283/51
Hædersgubbe
Palle Thorsen
Kløvervej 5
6650 Brørup
Tillykke med de 89 år

25 582417/63
Erik Mikkelsen
Udsholt Strandvej 113
3230 Græsted
Tillykke med de 76 år

27 653098/65
Æresgubbe
Iver Andersen Jensen
Sankt Hansvej 23
6261 Bredebro
Tillykke med de 74 år

27 708086/66
Æresgubbe
Villy Søndergaard
Arsenalvej 83
9800 Hjørring
Tillykke med de 73 år

28 179343/53
Hædersgubbe
Jacob Hastrup-Nielsen
Præstekravevej 1 C
8410 Rønne
Tillykke med de 86 år

28 708079/66
Æresgubbe
Jens Evald Madsen
Langtoften 8
Lind
7400 Herning
Tillykke med de 73 år

29 291252/72
Per Nissen
Søndervang 54
6261 Bredebro
Tillykke med de 67 år

30 301259/79
Gubbe
Torben Nissen Snitkjær
Halkvej 70
6100 Haderslev
Tillykke med de 60 år

31 590862/63
Æresgubbe
Vagn Poulsen
Fuglekongevej 10
4930 Maribo
Tillykke med de 75 år



Vi sænker fanen

140747/68
Hans Ole Sejrup Villadsen
Bredgade 59, Lejlighed 9
Alslev
6800 Varde

309560/56
Kaj Bruhn
Christians Have 19, st. th.
3400 Hillerød

060352/72
Børge H. Rasmussen
Flidsager 29
Korinth
5600 Fåborg

ÆRE VÆRE DERES MINDE



Nekrolog

140747/68 Hans Ole Sejrup Villadsen

Af 130252/74 Landsnæstformand Jørn Chr. Jessen

Lørdag den 22. juni modtog vi en meddelelse om, at vores mange årige kasserer i LAF Esbjerg Hans Ole Sejrup Villadsen, efter kort tids sygdom havde tabt kampen mod kræften. Hans Ole blev kun 71 år.

Hans Ole blev født i Esbjerg i 1947 og flyttede i 1977 til Alslev. Allerede som 17 årig startede han sin bankuddannelse som toppede som bankdirektør ved Andelskassen i Varde. I 1968 aftjente han sin soldatertid ved Luftværnsartilleriet i Tønder.

Han har aldrig siden sin soldatertid i Tønder glemt eller svigtet luftværnet, tværtimod har han fra den gang og til hans alt for tidlige død, været medlem af LAF Esbjergs bestyrelse og har her båret tillidsposten som foreningens trofaste kasserer. For dette flotte arbejde i 50 år blev han i år i februar måned udnævnt til æresmedlem af LAF.

Hans Ole har aldrig sagt nej når vi lokalt eller på landsplan har bedt om hans hjælp. Han har været foreningens ordstyrer og turguide ved adskillige lokale og lands sammenkomster.

Han var initiativ tager til vores årlige september udflugt, kronstyr tur og grillfest. Det var også Hans Ole der startede vores årlige konkurrence skydninger i Alslev, vor alle soldaterforeninger fra området deltog.

Udover at være meget aktiv i LAF så var Hans Ole særdeles aktiv indenfor lokal området, blot for at nævne nogen af områderne så har han været opstillet til folketinget, spillet golf, løbet Berlin Marathon, været håndboldkommer, spillet mandolin, dyrket jagt, været med i handelsstands-/turistforeningen i Varde, kørt Rally og bilorienteringsløb, taget til hundekonkurrencer og meget andet. Barndommen startede med at gå i søndagsskole, selv beskrev han sig som "et barn af tiden".

Hans Ole var et varmt og dejligt menneske, en person som vi i bestyrelsen havde stor respekt for, han var en ildsjæl der turde sige sin mening og gjorde meget for LAF.

Returneres ved varig adresseændring

Ansvarshavende redaktør: Hans Peter Bach

Aflleveret til postvæsenet ultimo marts 2019

Afsender "Projektøren": LAF-kontor, Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup

FOTO FRA DENGANG VI VAR INDKALDT . . .

Der fortsættes med foto fra dengang vi var indkaldt. Foto er leveret af 228787/54 Peter Pedersen. 2. batteri, 1. luftværnsafdeling, Sjællandske Luftværnsregiment.

